



Wat vliegt de tijd, carnaval is weer voorbij, de Olympische Winterspelen is al weer over de helft en de voorjaarsvakantie staat al weer voor de deur. De afgelopen periode zijn er in de Boei of op een andere locatie weer een aantal leuke cursussen geweest.

Cursus 3, Astrologie

Op 5 februari jl. was de laatste les Astrologie, in drie lessen leerden we de basisbegrippen in de Astrologie. Natuurlijk leest iedereen wel eens zijn horoscoop in de krant, maar daar heeft een geboortehoroscoop helemaal niets mee te maken. En wat is een ascendant, huizen en elementen kwamen allemaal aan bod. In het najaar gaan we verder.



Cursus 9, Hollandse Meesters in de Hermitage

Op vrijdag 26 januari zijn we naar de Hermitage Amsterdam geweest. Voor het eerst in tweehonderdvijftig konden we weer genieten van Hollandse Meesters. In de Keizersvleugel, die in het teken staat van de belangrijkste Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Zijn maar liefst 63 werken van 50 Hollandse schilders weer even thuis in Nederland.



Tot 27 mei as. is deze tentoonstelling nog te zien in de Hermitage. Voor diegene die interesse heeft in de totstandkoming van deze tentoonstelling, is er op dinsdag 20 februari op NPO2 om 20:25 uur de documentaire `Hollandse Meesters Retour`.

Cursus 15, Libelle of vlinder van wilgentenen

Afgelopen donderdag, 15 februari, werd in een landelijke omgeving gewerkt met wilgentenen. Er kon gekozen worden tussen het maken van een libelle of een vlinder. Rondom een ijzeren frame werden de buigzame wilgentenen gewikkeld. En eventueel konden vleugels opgevuld worden met gekleurde sisal.



Op onderstaande cursussen kunt u zich nog inschrijven.

Cursus 23, Tekenen met houtskool en pen (4 donderdagen, 8-15-22-29 mrt van 13:30-15:30 uur)

Ontdek in deze workshop je eigen tekentalent en vooral het plezier in tekenen. Heerlijk ontspannen tekenen met houtskool en een pennetje. Landschap, perspectief en portret zijn onderwerpen die voorbijkomen. Een beetje techniek om het ons makkelijker te maken. We gaan kijken en tekenen met elkaar verbinden.



Cursus 24, Viltten kattenhuis (1 donderdag 8 maart van 19.00-21.30 uur).

We gaan een heerlijk onderkomen voor de kat viltten. We kunnen kiezen uit verschillende blauwtinten, aardetinten of grijs tinten.



Cursus 25, Een school visjes (1 zaterdag 10 maart van 10:00-12:00 uur)

Maak je eigen schooltje vissen van keramiek, je zult versteld staan van het resultaat. Een schooltje vissen maak je in 1 bijeenkomst. We gaan 7 visjes kleien en meteen in zelf gekozen hippe kleurtjes, die in je interieur passen, glazuren. Na de bijeenkomst worden ze goed voor je gedroogd en gebakken in een keramiekoven. Op de workshop zelf wordt de dag bekend gemaakt wanneer je het werkstuk op kan halen.



Cursus 27, Instock Amsterdam (1 woensdag 14 maart van 11:00-13:00 uur)

Het restaurant dat we gaan bezoeken wil verandering brengen in de verspilling van voedsel. Zij halen voedsel op bij de AH's. Denk aan groenten en fruit met een schoonheidsfoutje. Zo wordt een bruine banaan bananenijs of wordt gebruikt voor een bananecake; brood van een dag oud wordt een wentelteefje. Of vlees of vis, simpelweg omdat er een overschot is. De koks maken hier heerlijke gerechten van. Elke dag is het een verrassing wat er binnenkomt en dan komt het op de creativiteit van de kok aan wat hij die dag als "OOGST VAN DE DAG" kan aanbieden om er een mooi gerecht van te maken. Een derde van de voedselproductie wordt verspild. Wereldwijd is dat 1,3 miljard ton per jaar !!!!! We worden ontvangen met een kopje koffie, daarna een presentatie over hoe INSTOCK is ontstaan. Na de presentatie zal ons een lunch met een glas vers sap en koffie/thee worden geserveerd.



Alle informatie over de cursussen en inschrijven vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm