



Naast de organisatie van diverse cursussen heeft de maand maart voor een groot deel in het kader gestaan van het Coronavirus.

Coronavirus

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Wie verkouden is, moet thuisblijven. Nederlanders moeten zoveel mogelijk thuiswerken en bijeenkomsten met veel mensen mijden. Grote evenementen worden afgelast.



Het Cursusproject de Ronde Venen heeft in dit kader besloten om al haar activiteiten vanaf 12 maart tot 7 april stil te leggen.

Het besluit werd mede ingegeven door beslissingen van diverse organisaties, zoals de Boei en musea, om hun deuren te sluiten.

Dit betekent concreet dat:

- a. voor reeds gestarte cursussen de nog geplande dagdelen niet doorgaan.
Of deze dagdelen op een later moment worden ingehaald zal later worden besloten.
- b. cursussen die in de genoemde periode zouden starten vervallen.
- c. na 7 april de situatie opnieuw zal worden bekeken.

De deelnemers aan de cursussen, die hiervan effect ondervinden, hebben allemaal via de e-mail bericht ontvangen. Uit hun reacties blijkt dat er veel begrip is voor ons besluit.

In de periode voorafgaande aan ons besluit zijn gelukkig diverse cursussen met veel belangstelling gevolgd.

Van 2 cursisten mochten we een verslag met foto's ontvangen.

Zie hun verslag hieronder.



14. De Hallen-Bellamybuurt

Wat je bij de rondleidingen steeds meer gaat beseffen is dat je vooral voortdurend omhoog moet kijken. Er is zoveel te zien wat kenmerkend is voor een gebouw of een bepaald gedeelte van de stad of iets over de geschiedenis vertelt.



De titel van deze keer verradt nog niets over de oorspronkelijke functie van het gebouw waarin je zult worden rondgeleid maar omhoog kijkend vind je de tekst Gemeente Tram. Het is één van de vroegere tramremises waarvan men iets heel bijzonder heeft weten te maken. Het bijzondere, karakteristieke gebouw is daardoor behouden gebleven en biedt onderdak aan kleine bedrijven, bibliotheek, filmzalen, horeca en een hotel.



In de bibliotheek toont een plattegrond het gehele complex en waar wat destijds heeft plaatsgevonden. Een goed startpunt om dan nog in alle rust een beeld te vormen van de omvang en om te fantaseren over hoe het allemaal moet zijn gegaan. En om aan te tonen dat het werkelijk een tramremise is geweest is in een restaurant een stukje rails in de vloer achtergelaten.



Er is veel te zien en daaronder vallen ook een aantal goed bewaard gebleven herinneringen aan vroeger. En dat allemaal in een prachtig opgeknapt gebouw in een buurt die zich kenmerkt door het oorspronkelijk dorpse karakter en dat vraagt om een ommetje.



De rondleiding was eigenlijk te kort maar heeft ons in elk geval een plek laten ontdekken waar we nog een keer naar terug moeten keren. Nu hebben we geroken wat voor lekkers er wordt gemaakt in de vele eetgelegenheden maar de volgende keer willen we er ook van proeven.



21. Rondleiding Portugese Synagoge



Een markant gebouw vlak bij het Waterlooplein recht tegenover het Joods Historisch Museum. De foto toont de ingang van de Portugese Synagoge, middenin het Joods Cultureel Kwartier. Niet alleen de buitenkant is te bewonderen, ook het interieur is voor publiek opengesteld. Ongelooflijk dat het allemaal bewaard is gebleven en dat de synagoge ook nog steeds in gebruik is.



Geen elektriciteit en geen verwarming dus doet het auditorium van het seminarium dienst als wintersynagoge om in de wintermaanden de vieringen te laten plaatsvinden. In de Snoge zorgen honderden kaarsen in prachtige koperen kaarsenkronen en kaarsenhouders voor de nodige verlichting.



Centraal in het gebedshuis staat de Arke waarin de Tora- of Wetsrollen worden opgeborgen. In het complex bevindt zich ook de oudste joodse bibliotheek ter wereld. Onder de bijgebouwen bevinden zich schatkamers waar een unieke collectie ceremoniële objecten van zilver, goud, brokaat en zijde zijn te bewonderen.

Een geweldige ervaring.